

# Het mysterie Kurk ontrafeld!

**Bettike Heuvelman**, beter bekend als **Kurk**, was het buurmeisje van de familie Strookappe aan de Emsbroekweg in Harfsen. In hun jonge jaren waren Kurk en Frits dikke vrienden en samen beleefden ze vele grote avonturen.

TEKST ERWIN STROOKAPPE  
FOTO'S JOLIEN STROOKAPPE E.A.

**D**e redactie was reeds bekend met een aantal van deze verhalen welke Frits regelmatig vertelde, maar is erg verheugd met de spontane medewerking van Bettike, omdat zij ook hele nieuwe verhalen vertelde waarvan zelfs Frits nog wel is van zou kunnen opkijken! Bettike is zo spontaan dat vragen stellen niet nodig was. Ze begint meteen te vertellen.

**Eindelijk dan een ontmoeting met de oude jeugdvriendin van Frits, die wij alleen kenden uit vele grote verhalen.**



Nou, dan gingen we dus samen fietsen leren. Maar we hadden dus geen kinderfietsjes en gingen we dus op grote fietsen, ook wel herenfietsen met zo'n stang er tussendoor, met onze kleine beentjes tussen die stang door. En zo leerden we fietsen, want er was ook geen geld voor kinderfietsjes.

**Uw bijnaam is 'Kurk'. Hoe komt u daaraan?**

Die heb ik mezelf gegeven. Een keer moest ik met m'n ouders weg en toen was ik nog aan het spelen en zei m'n vader van: "Bettike, schiet toch eens op" en toen zei ik: "Wacht op mij; de kurk moet ook nog mee!" Dat had dus verder niks met Strookappe te maken.

**SNOEK**

**Frits zijn bijnaam was 'Snoek'. Noemde u hem ook zo?**

Ja, dat was zijn scheldnaam. Maar mijn vader zei altijd "Frederik Fluweel" tegen hem. Omdat hij op een gegeven zo'n broek tot net over de knieën aan had en dat was dan van fluweel en toen zei m'n vader van: "Zo, Frederik Fluweel, ben je er ook weer?!" Hij kwam heel vaak bij ons. En ik kwam vaak daar, omdat daar altijd wat te beleven was. Ik vond het prachtig daar. Daar was veel te beleven, hoor! Een ander verhaal is dat er bij ons thuis achter mensen aan het hooien waren met een machine en een paard ervoor. En toen gingen we zelf op varkens rijden. En een schik dat we hadden met die varkens! En dan vielen we er weer af. En ik durfde toen ook van alles, d'r weer op, var-

kens bij de oren, en doorgaan maar weer. Het paard schrok er zo van dat die op hol sloeg met holderdebolder de hooimachine erachter aan. En wij hadden een dolle pret.

**Tot welke leeftijd zijn jullie met elkaar omgegaan?**

Tot 9 of 10 jaar. Toen kreeg hij vrienden en ik vriendinnen, omdat je dus wat ouder werd.

**Er is dus nooit geen sprake geweest van een romance tussen jullie beiden?**

Nee. Niks. Maar we konden wel heel goed met elkaar opschieten.

**'Het kan best zijn dat Frits dit hele verhaal niet kent! Dat komt dus mooi uit!'**

En ook een heel mooi, eigenlijk een beetje vies, verhaal is dat mijn vader met mijn kleinere broer Herman voorop de fiets naar Strookappe ging. Toen hadden ze nog de oude boerderij en was er zo'n klein raampje van zo'n opkamertje waar Frits sliep. Hij wou nogal eens graag een beetje uitslapen en bleef die maar in bed, maar toen die keer kon die niet langer in bed blijven, want hij moest naar het toilet. Maar dan moest die door de woonkeuken waar iedereen was en als z'n moeder hem dan zag, zou ze zeggen van: "Je bent wakker dus kom d'r uut!" en dat wou die dus niet. Weet je wat die toen gedaan heeft?! Mijn vader zette zijn fiets



Bettike nu

met m'n broertje d'r voorop, met zijn handjes aan het stuur, onder dat raampje en toen heeft Frits een plasje gedaan door dat kozijn met één zo'n gat erin, een boutengat noemden ze dat, en toen had m'n broertje gezegd: "Papa, ik word helemaal warm en nat op de handen!" Dat was dus Frits. Dat is toen gebeurd. M'n vader heeft dat nog vaak in geuren en kleuren verteld.

**Heeft hij dat verhaal toen ook gelijk binnen verteld aan de rest van de familie?**

Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij dat wou vertellen aan de rest van de familie. Ik denk ook niet dat hij dat ooit aan Frits verteld heeft. Zelf heb ik het Frits ook nooit verteld. Dus het kan best zijn dat Frits dit hele verhaal niet kent! Dat komt dus mooi uit!

**Nog meer verhalen?**

Ja hoor. Hij heeft zo'n knobbel op z'n pink. Daar moest ik eerder altijd zo om lachen. Dat kwam van de melkkaarneermachine en toen heeft die denk ik van de boter willen snoepen en is die er met de vinger ingegaan terwijl de machine nog aanstond. Dat was wat.



Bettike als klein meisje van zes, toen ze grote avonturen met Frits beleefde

En meisjes bang maken. Dat deed hij, ook toen hij groter was. Een keer zat ik thuis op te passen met een vriendin en toen hadden we de luiken dicht en opeens hoorden we gemammel aan die luiken ... We schrokken ons wild! Toen ging hij eerst de hele tijd rammelen en later kwam er dan een hand achter het luike heen. We hadden het niet meer!

**Haalde hij veel streken uit?**

Ach, hij was altijd eerlijk en deed nooit geen nare dingen. Maar hij mocht graag een beetje plagen.

**Hoe was het bij de familie Strookappe thuis?**

**'En een schik dat we hadden met het rijden op varkens!!'**

Alles mocht daar. En dat vond ik natuurlijk prachtig. En ik had een broertje die 7 jaar jonger was en daar had ik toen natuurlijk niet zoveel aan. Verder had ik geen broers en zussen. Dus ik kwam daar graag.

**Hoe zou u het karakter van Frits omschrijven?**

Lief. Aardig. Ik heb nooit dingen van hem gehoord die niet leuk waren, nooit. Ik kon er best mee opschieten! ●